

”Laten we vasthouden aan wat God ons heeft beloofd, en andere mensen erover vertellen...Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen”
Hebreeën 10 v23,24



European Christian Mission
Oktober 2022 - nr. 21

Hallo familie en vrienden,

Zomer in Nederland

We hebben een prachtige maand augustus beleefd vól mooie en kostbare ontmoetingen. De reis verliep voorspoedig en we hebben allemaal enorm genoten! Ook waren we in de gelegenheid om in Nederland een “Meet & Greet” te organiseren, samen met ons thuisfrontteam (TFT). Ook dat was een mooie middag! Wij werden ook bemoedigd door de ontmoeting met het TFT en broers en zussen die onze missie ondersteunen! Dank voor jullie betrokkenheid. Het bood tevens de gelegenheid om met een -voor ons nieuwe gemeente- contact te hebben, waar we uiteindelijk op een zondagochtend ons verhaal mochten komen vertellen. Er kwamen mooie gesprekken uit voort, waar we met dankbaarheid op terugkijken. Het bemoedigt ons om te ervaren dat onze stappen in geloof een bemoediging zijn voor anderen! Ook is het van belang om te blijven vertellen over de wonderen die God in mensenlevens doet. Er gaat kracht uit van getuigenissen; hoe God spreekt in mensenlevens.

Terug naar school

Wanneer je deze brief leest, zijn onze kinderen alweer begonnen op school en is Aliza in het bezit van een prachtig VWO-diploma! Ze slaagde eind juli en heeft nu voor een tussenjaar gekozen zodat ze wat kan werken en een studiekeuze kan maken. Tevens is ze begonnen met autorijles. Momenteel is ze bij ons in Spanje. Ook zijn we blij dat ze erin geslaagd is om een klein baantje te vinden in een kledingwinkel. Iedere zelfstandige interactie bevordert haar integratie en dat is iets wat voor Aliza niet vanzelfsprekend verliep gezien de thuisstudie periode.

Werk en missie

Inmiddels is Hanneke weer begonnen met de coaching gesprekken en ze heeft ook haar studie hervat. Volgens planning zal ze deze DV afronden in november. In de zomer heeft ze ook de kans te baat genomen om een aantal coaching gesprekken te doen met mensen in Nederland. Coaching opent deuren naar persoonlijk contact met mensen!

“Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid verwachten van onze Here Jezus Christus, die U het eeuwige leven schenkt” Judas 1 v 21

Henk blijft gestaag doorzoeken en bidden voor een balans tussen geestelijke steun bieden aan mensen en praktisch bezig zijn. Nu Henk veel thuis is wanneer Hanneke coaching gesprekken doet, biedt dit de nodige flexibiliteit. Iets wat het gezin ten goede komt en wat van grote waarde is: we willen als ouders beschikbaar zijn voor onze vier opgroeiende pubers. Gastvrij zijn is een roeping die we beiden ervaren, maar die soms veel vergt van onze flexibiliteit. Dit samen kunnen vormgeven is een zegen! Verschillende mensen hebben alweer beroep gedaan op onze hulp; onze bediening kent vele gezichten. We zijn voortdurend aan het bidden voor focus op de juiste activiteiten en een gezonde balans tussen gezin en werk. We bezoeken sinds twee maanden op de zondagochtend een internationale gemeente in een naburig dorp. We zijn dankbaar voor de contacten die hier uit voortvloeien. Onze kinderen vinden het er ook prettig. Binnenkort ontvangen we een groep studenten thuis die vier maanden in Spanje zijn voor een



De meet&greet in Zutphen

nieuwsbrief

Henk & Hanneke Knol in SPANJE



*een weekje op de Betteld,
met dank aan lieve vrienden!*



Familie zien, een grote zegen



vrienden weerzien



*Reünie in Spanje met Spaanse
vrienden die in NL wonen*



Allemaal weer thuis

Bid je mee voor:

- De Nederlandse Missionary Retreat van ECM in oktober in Nederland, waar Hanneke alleen heen hoopt te gaan.
- De [ECM Steprace](#) op 8 oktober waarbij een heel team zal stappen voor de Schepper! De opbrengst is tot ondersteuning van ons werk in Spanje.
- Vernieuwde energie en kracht om dit nieuwe seizoen in te gaan en de juiste stappen richting de verdere realisering van Casa Esperanza?

- De landelijke Spaanse conferentie die in oktober zal plaatsvinden en waar we voor het eerst het voltallige Spaanse ECM team gaan ontmoeten. Bid voor vruchtbare ontmoetingen en bemoediging en aanmoediging. We werken veelal op afstand van elkaar, een ontmoeting is dus bijzonder!
- De ontvangst van de Amerikaanse studenten bij ons thuis: dat ze Jezus mogen ervaren door ons heen!

cultuuruitwisseling. We mogen ons verhaal doen en iets delen over ons geloof met hen. Nu ze een poos van hun land en familie weg zijn, hopen we tegelijkertijd dat we hen met onze gastvrijheid ook kunnen bemoedigen! Bid dat God dit samenzijn zegent.

Huis van Hoop en Herstel (Casa Esperanza)

Eerder hebben we al eens verteld dat we de droom koesteren om een "Huis van Hoop en Herstel" te zijn. Recent kwamen we erachter, terwijl we met iemand hierover praatten, dat we dit op kleine schaal al zijn en dat verschillende mensen er al gebruik van hebben gemaakt! Dit besef stemt ons dankbaar! Er is geen grotere eer dan te dienen in Zijn Koninkrijk! Een evaluatiegesprek met ECM in augustus gaf ons ook een boost richting het onderzoeken en uitreiken naar een plek die daarvoor nóg meer geschikt zou zijn! Wil je hiervoor meebidden? Mocht je nu al denken dat we iemand uit jouw omgeving zouden kunnen helpen, benader ons gerust, we denken graag met je mee, ook staan we in contact met een aantal andere projecten in Zuid Spanje.

Recent keken we een prediking waarin werd benadrukt hoe zeer de Here God naar een relatie met ons verlangt, en in die groeiende relatie raken we steeds meer vertrouwd met Zijn wegen!

Dank voor je meeleven en steun, samen bouwen we aan Zijn Koninkrijk tot eer en glorie van onze Koning Jezus!

Groet en zegen!

*Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Knol is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmderland.nl/iksteunknol of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Knol" ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer - Nederland 0570-637537

ecmderland@ecmi.org
www.ecmderland.nl

ANBI

ecm
Europe's Last Frontier

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmderland.nl/privacy-statement



Doop in de zee!