

We willen iedereen bedanken die ons de afgelopen 25 jaar zo trouw ondersteund heeft met gebed, bemoediging en ook in financieel opzicht.



European Christian Mission
november 2012

nieuwsbrief

JAN & ANEMATH
ELISABETH
PORTUGAL

Voor onze vrienden en familie in Christus Jezus,

Op 15 september was het precies 25 jaar geleden dat we in Portugal aankwamen met onze kinderen Wigle-Jan (9 jaar), Julie (7 jaar) en Johannes (3 jaar).

In de aanhangwagen van de auto bevonden zich vijf fietsen, een picknicktafel, wat gereedschap, vijf matrassen en voldoende kleding voor twee weken totdat de containers zouden arriveren. Maar de containers met de tractor, landbouwmachines en huishoudelijke spullen werden negen maanden vastgehouden bij de douane. De reden hiervoor was dat de tractor een nummerbord miste; iets wat in Nederland niet verplicht is maar in Portugal wel. De aanwezige gebouwen, waaronder ons huis, hadden geen voorzieningen en het geld voor de verbouwingen hadden we nu nodig om de negen maanden huur van de containers te betalen. Zo begon ons leven in Portugal. De spreuk: 'Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven' hielp ons elke keer om na een vergeefs gedane belofte met humor te reageren. Ondanks de startproblemen mogen we met verbazing en voldoening terugkijken:

Kinderen en jeugd

De eerste tien jaren hadden we twaalf jeugdgroepen te gast (bijna allen via de EEZ, nu ECM). Het verblijf was een mix van evangelisatie en werkvakantie. Na enkele jaren kregen we een goed contact met de Boas Novas kerk in Lissabon die veertien jaar lang met medewerking van ons en onze kinderen zomerkampen organiseerden voor de kids uit de achterstandswijk Chelas.

Opvang

Van 1990 tot 2000 was het opvanghuis bezet met ex-drugsverslaafden die daar voor herstel verbleven: de eerste vijf jaren onder

leiding van REMAR en daarna, met een gestructureerd programma, in ons eigen centrum SERVO (dienstknecht). Servo startten we in samenwerking met een soortgelijk project van ECM-Spanje. Over deze tijd, waarin vele drugs- en alcoholverslaafden de weg naar Lavre wisten te vinden, zouden we een boek vol kunnen schrijven. Vol met de verhalen van jongens en mannen die hun persoonlijke strijd met de verslaving streden. Sommigen van hen bevonden zich al in de terminale fase, maar hielden vast aan hun geloof. Anderen maakten met vallen en opstaan een nieuwe start.

Gemeentestichting

Na deze turbulente jaren wilden we tijd voor bezinning en tijd om het bedrijf en onze gezondheid te herstellen. ECM-Portugal vroeg ons om Victor en Bia Biscaia terzijde te staan in het stichten van een kerk in Mora. We stemden toe, ondanks dat we geen 'gemeentestichters' zijn. Ons hart lag meer bij hulpverlening en we zagen meer en meer de noodzaak van preventie waarvoor we vanaf die tijd een programma begonnen te ontwikkelen (zie onder Escola Viva).

Anema-project

Jan knapte de boerderij op met nieuwe visie en ideeën en Elisabeth nam de tijd om een specialisatiecursus voor Pastorale Counseling te doen. Zo werd het ANEMA-project geboren: God dienen als rentmeesters van wat ons is toevertrouwd. De cyclus van de landbouw (A van Agricultura) en de schoonheid van de natuur (N van Natureza) geven een fantastische educatieve ervaring (E van Educação en Experiencia) die de overdenking (M van Meditação) bevordert over de lessen die de Schepper ons geeft via landbouw en natuur en vormt ook een ideale omgeving voor begeleiding (A van Aconselhamento Cristão). In het begin kwam men vooral voor de hulpverlening. Elisabeth gaf gedurende zeven jaar (in Lissabon, Porto en de Algarve) een cursus Pastorale Counseling. Het doel hiervan was om de cursisten toe te rusten in het helpen van mensen op basis van de principes uit Gods Woord (activiteit van de Associatie SERVO). De laatste jaren groeide ook de interesse voor het integrale (holistische) aspect van het project ANEMA.



Ons gezin 25 jaar geleden...

Portugal verlangt volharding

“Het is Gods genade dat we al 25 jaar hier in Portugal mogen dienen. We willen God, onze Vader danken voor Zijn grote trouw, bewaring en oriëntatie in Christus Jezus onze Heer.”



De boerderij toen en nu



Een Nederlandse jeugdgroep van toen en een Portugese van nu



Eén van de probleemjongeren met Carlos



Tien jaar drugsverslaafdenopvang, cursussen en pastorale counseling

De ecologische route en de rondleiding op het bedrijf, met specifieke lessen en activiteiten, kregen aandacht van een project van de universiteit van Lissabon die in het kader van Agenda 21 in samenwerking met de provincie de Alentejo duurzaamheidsprojecten bevorderde. We noemden ons project ESCOLA VIVA (Levende school) en wonnen er nog een prijs mee. Sinds die tijd ontvangen we kinderen van creches en scholen ([Facebook: quintaanema](https://www.facebook.com/quintaanema) en de site www.anema.com.pt (nu ook in het Engels).

Wending

Door het corrupte beleid van een melkfabriek die de melk vijf maanden lang niet betaalde (en nooit betaald heeft), liepen we vier jaar geleden het risico failliet te gaan. Het is door Gods genade dat we er een positieve wending aan konden geven. We zijn overgestapt naar biologische en extensieve landbouw en het maken van boerenkaas en yoghurt. Hier hadden we in Nederland al ervaring mee opgedaan. Dit past zeer goed in de multifunctionele visie van het ANEMA-project en van het ESCOLA VIVA-concept, waarmee we zowel christenen als niet christenen bereiken.

Hulpverlening

De laatste jaren, parallel aan de hulpverlening met huwelijks-, educatie-, identiteits-, stress-, en burn-out-problematiek geeft Elisabeth ook hulpverlening aan tieners met risicogedrag. Een nieuwe uitdaging waarbij Carlos (ex-drugsverslaafde) helpt met de werkbegeleiding van deze jongeren (waar hij zelf ook weer van leert).

We willen iedereen bedanken die ons de afgelopen 25 jaar zo trouw ondersteund heeft met gebed, bemoediging en ook in financieel opzicht. En voor de enorme **VERRASSING** van vierduizend Euro voor de 25 jaar in Portugal!!! Dank jullie wel lieve vrienden! We denken ook aan onze kinderen die ons op bijzondere wijze altijd geholpen en gestimuleerd heb-

ben. We willen boven alles God, onze Vader danken voor Zijn grote trouw, bewaring en oriëntatie in Christus Jezus onze Heer.

Dank- en gebedspunten:

- Victor en Bia Biscaia hebben na tien jaar zaaïen eindelijk vrucht op hun arbeid. In oktober hebben zij zeven mensen mogen dopen in Mora.
- We vragen ook gebed voor onze contacten in Lavre waar, tussen alle ellende die sommige mensen meemaken, af en toe zulke bijzondere dingen gebeuren.
- Wilt u ook bidden voor de probleemjongeren die nu nazorg in de kerk krijgen.
- Voor Carlos die longkanker heeft.
- We vragen gebed voor onze gezondheid en voor de laatste vergunningen waar we nog op wachten.
- Last but not least: Julie & Gerben hebben een dochtertje gekregen en Ian James en Lisa Marie een zusje: Heidi Joanna. We zijn nu de dankbare grootouders van drie Amerikaanse kleinkinderen.

Jan & Elisabeth

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: de missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Fam Anema is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via

www.ecmnederland.nl/geven of op:

ING 254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v.

“Fonds Anema” | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org

www.ecmnederland.nl

ecm
het Evangelie voor Europa

ANBI
Afgelopen Rut Beleggingsinstelling