

“Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid...

Naar alle kanten zul je uitbreiden....”



European Christian Mission
maart 2017

Hallo lieve mensen,

De laatste nieuwsbrief die we hebben geschreven is alweer van een tijd geleden. De vraag is dan: waar zullen we eens beginnen? Er is veel gebeurd in de afgelopen tijd. We kijken dankbaar terug.

Ruimte

Eerst een praktisch ‘hoerapuntje’: ons huis is uitgebreid! We hebben achter onze keuken een klein stukje van de tuin ingeleverd om met die extra ruimte een grote achterkamer te kunnen creëren. Wat maakt dat een verschil! Het was een hele onderneming... We zouden er een leuke prijsvraag van kunnen maken hoeveel kruiwagens vol zand en puin door onze kamer zijn gereden. Maar het was alle puinhoop meer dan waard, want inmiddels neemt het aantal mensen in de vaste groep om ons heen erg toe. Dan is die extra 20 m2 geen overbodige luxe.

Klussen

Op dit moment zijn Stefan en Lisa Schenkel hard aan het klussen in hun huisje aan de Gildeweg, een paar straten verderop. Zij werken voor Operatie Mobilisatie, kwamen vanuit Engeland terug naar Nederland en zochten een plek om mee te bouwen aan een missiegemeenschap. Het werd Maastricht! We zien ernaar uit om met hen samen te werken en vragen jullie gebed dat zij en hun kinderen Lotte (8) en Tom (5) zich snel thuis voelen op hun nieuwe plek. Gaaf dat

we via de woningstichting zijn geholpen om in korte tijd een huis voor hen te vinden in de wijk; dat was een paar jaar geleden nog geen optie. Dat ervaren we als een bevestiging, een vrucht van onze aanwezigheid hier in de afgelopen jaren.

In de zomer wordt ons kernteam nog groter! Matthijs en Simone Laan hebben na jaren zendingswerk in Zambia de knoop doorgehakt om terug te keren naar Nederland en zich in Maastricht bij ons aan te sluiten. Zij en hun kinderen Jorik, Ilse, Caleb en Silas en hun adoptie dochter Faith komen in de zomer hiernaartoe. We zijn nu op zoek naar een geschikte woongelegenheid voor dit gezin.

Boven, Binnen en Buiten

We zijn blij dat we inmiddels samen met Theodoor en Hinke echt een basis hebben mogen leggen voor onze “familie op missie”, waar vieringen en gebed (‘Boven’), verbondenheid en discipelschap (‘Binnen’) en mensen met elkaar verbinden en samen een goede tijd hebben (‘Buiten’) een plek hebben. In september hebben we hier iets over geschreven in een blog, te lezen via de [website](#) van Nederland Zoekt. In die tijd hebben we ons ritme op een flyer gezet en uitgedeeld – zodat alle mensen die betrokken raken op de hoogte zijn van het bredere plaatje. Zo weet iedereen die op de Pietersberg met een smokkelaarsspel



verbouwing tijdens en na en in gebruik door de kinderen

Maastricht verlangt diepgang

'Als familie op missie willen we met elkaar steeds dieper ontdekken wie God is en wat Hij zegt. We hebben het zo ingericht dat mensen uit onze omgeving eenvoudig kunnen meedoen in deze ontdekkingsstocht.'



meedoet of een estafette rent met een zelfgemaakt stokpaardje, dat naast feest en community ook geloof, gebed, leren van Jezus voor ons heel belangrijk is. Het is gaaf dat regelmatig ruimte ontstaat om mensen op Gods liefde en wijsheid te mogen wijzen.

De structuren zijn gelukkig zo flexibel dat we ze kunnen aanpassen aan wat nodig is. Inmiddels zijn er allerlei vaste gezichten en neemt ook het aantal kinderen in de groep toe. We zijn daarom nu aan het experimenteren met middagactiviteiten bij ons thuis. Naast gezelligheid en samen eten nemen we zo'n middag de tijd om een stuk uit de Bijbel met elkaar te verwerken en elkaar te zegenen. We ervaren het als krachtig om zo met mensen van alle generaties (van 0-87 jaar) samen op te trekken en van elkaar te leren.

Training en coaching

Ook training en coaching blijft een belangrijk onderdeel van Tjerks werk. Soms moet hij voor een dag naar het noorden, maar het meeste kan via Skype. We mogen ons verbonden voelen

met veel mensen in Nederland en Europa. Verder is het goed nieuws dat Annekes contract bij de universiteit weer is verlengd. De kinderen zitten lekker in hun vel. Lydia zit in groep 4, Eva in groep 2 en David is net 3 jaar geworden, hij gaat met veel enthousiasme vier dagdelen naar het kinderdagverblijf.

Vluchtelingen

Ten slotte is het bemoedigend om hier te delen hoe God aan het werk is onder de vluchtelingen in Maastricht. We zijn betrokken bij de missie van een Egyptisch koppel in Maastricht. Zij ontvangen zendingen en evangeliseren in het azc. Gaaf om te horen en mee te maken dat veel mensen uit het azc in de afgelopen tijd het goede nieuws over Jezus mochten horen in hun eigen taal!

Bedankt voor al jullie betrokkenheid, gebed en financiële steun. Gods zegen gewenst!

*Tjerk, Anneke,
Lydia, Eva en David*



COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Fam. van Dijk is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via

www.ecmnederland.nl/geven of op:
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v.
"Fonds van Dijk" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

 **ecm**

het Evangelie voor Europa

 ANBI
Algemeen Nut Beoogde Instelling