

Europa

verlangt...

Nummer 321 • juni 2013
Kostprijs € 0,25

ecm info

EUROPA

OOG VOOR KINDEREN IN OOST-DUITSLAND 2 | GROEI, KRIMP EN GROEI
IN MIDDEN-FRANKRIJK 4 | EEN VEILIG HUIS VOOR VROUWEN IN NOOD 7 |

EUROPEAN CHRISTIAN MISSION

ELLIS KOELEWIJN:

'IK BEN HIER NOG MAAR NET, MAAR HEB AL ZO'N LEUKE KLIK MET DE KINDEREN!'

Wie Ellis Koelewijns stralende gezicht ziet of haar aanstekelijke verhalen hoort, kan zich moeilijk voorstellen dat ze in een op het eerste gezicht troosteloos stukje Duitsland woont en werkt. Half april is Ellis naar de Dreesch verhuisd, een wijk van de noordoostelijke stad Schwerin, waar mensen wegtrekken zodra het kan.

Ellis is niet nieuw in de Dreesch. Ze woonde er eerder al drie maanden voor haar afstudeeronderzoek, waarin ze onderzocht hoe de kinderen er met het Evangelie bereikt kunnen worden. De situatie van de kinderen greep haar aan en zo kreeg ze het verlangen om er langdurig aan de slag te gaan.

"Veel ouders in deze wijk zijn werkloos of hebben een slecht betaalde baan", vertelt Ellis. "De kinderen groeien op in armoede en er is weinig aandacht voor hen. Ze hangen maar wat op straat. Wat me de afgelopen tijd echt geraakt heeft, is dat bijna iedereen uit een 'patchworkgezin' komt. Zo sprak ik pas een jongen die naast één volle broer zeventien halfbroers en -zussen had! Toen hij me uit probeerde te leggen wie bij wie hoorde, snapte ik er helemaal niets meer van. Het lijkt erop dat het communisme, met heel andere normen en waarden dan die wij kennen, z'n sporen heeft achtergelaten."

Ellis is in een appartementje getrokken in het meest troosteloze deel van de Dreesch, waar een echtpaar uit haar team, Christiaan en Kseniya Kooiman, ook woont. In dit deel, waar je overal leegstand en onbestemde gebouwen ziet, hoopt het team een gemeente te stichten. Eén droom van het team is al een grote stap dichterbij gekomen. Ellis: "Er zijn hier nauwelijks voorzieningen. Als je iets anders zoekt dan wat de supermarkt of bakker te bieden heeft, moet je de tram nemen. Zo is er ook geen gezellige plek om samen te komen. Maar nu ziet het ernaar uit dat we een ruimte in het 'Kaufparadijs' (zie foto) mogen gebruiken om een soort café te runnen. We willen daar een gelegenheid voor rust, goede gesprekken en een

'Ik sprak pas een jongen die naast één volle broer zeventien halfbroers en -zussen had'

kop koffie aanbieden. Een soort oase te midden van de chaotische thuissituatie die veel van de wijkbewoners hebben."

Ellis' aandacht gaat vooral uit naar de kinderen in de wijk. "Ik ben hier nog maar net, maar heb al zo'n leuke klik met de kinderen! Ik voel me super gezegend dat ik tijd met ze door mag brengen."

Ze helpt twee keer per week mee met de 'Kindertafel'. Kinderen van acht tot zo'n dertien jaar, waarvan velen de dag zonder warme maaltijd doorbrengen, kunnen hier gratis eten. Ellis geeft ze aandacht en speelt met ze, en soms begeleidt ze hen met hun huiswerk.

"Eens per maand nodigen we de kids uit voor een 'Plattenpraise', waar we veel zingen en wat spelletjes doen. We hebben namelijk gemerkt dat ze zingen super vinden. Ze krijgen er echt wat mee van wie Jezus is."

“De kinderen...”

...groeien op in armoede en er is weinig aandacht voor hen. Ze hangen maar wat op straat.”



Groei, krimp en groei
in Midden-Frankrijk

**'IN DE EERSTE WEEK
WAREN ER VIJF
BEKERINGEN'**

ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE

In 2010 verloor de gemeente van Marc en Jody van Eijden in de Franse stad Tours 40 procent van de leden door verhuizingen en een kerkplant in een stadje verderop. Maar het ledental is inmiddels weer bijna terug op het oude niveau en het nieuwe gemeentestichtingsproject werpt vele vruchten af. Een verhaal over hoe Gods Geest het zendingsveld blijft begieten.

Marc en Jody wonen inmiddels alweer vijftien jaar in Tours, een stad van ruim 130.000 inwoners in het midden van Frankrijk. Marc is voorganger van de gemeente die een paar jaar na hun komst ontstond. Verder is hij voor ECM veldleider van Frankrijk en studeert hij deeltijd aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, als voorbereiding op een mogelijk doctoraalonderzoek naar discipelschap. Jody is eveneens actief in de gemeente en heeft binnen ECM een rol als 'member care facilitator' (toerusting van zendingswerkers). Ook is ze betrokken bij Kids Games, een grootschalige kinderactiviteit die rond deze tijd in Tours wordt voorbereid in een samenwerking tussen diverse kerken (een bijzonder gegeven: de kerken in Tours kunnen goed met elkaar opschieten).

Afrikaans

De gemeente van Marc en Jody werd na de oprichting in 2002 zeven jaar lang gezegend met groei. In 2009 werd besloten om in Loches, een stadje zo'n 40 kilometer ten zuiden van Tours, een nieuwe gemeente te stichten. Een jaar later werd een gezin uit Tours daarvoor uitgezonden. Tegelijkertijd verhuisden echter een paar andere gezinnen uit de gemeente, waardoor het aantal leden plots met 40 procent kromp. "Hierdoor waren de afgelopen jaren best uitdagend", vertelt Marc. "We moesten niet alleen het vertrek van die 40 procent verwerken, maar ook het inkomstenverlies dat daarmee gepaard ging."

*'De Bijbel openen met mensen en er samen uit leren:
dat heeft mijn passie'*

Niettemin begon de gemeente direct weer te groeien – als was het Simsons haar. Meer mensen uit Tours-Nord wisten de gemeente te vinden, twee jonge stellen bekeerden zich en raakten actief betrokken bij het werk in de kerk en ook diverse Afrikanen sloten zich bij de gemeente aan.

De 'hergroei' heeft de gemeente een ander gezicht gegeven, vertelt Marc. "In tegenstelling tot de meeste Franse kerken hadden wij bijvoorbeeld nooit eerder Afrikaanse leden. En ook de mensen uit Tours-Nord, een stadsdeel waar het inkomen gemiddeld lager ligt, zorgen voor een heel nieuwe dynamiek in de gemeente. Dat is ontzettend leuk."

U kunt het werk van Marc en Jody van Eijden ondersteunen door een gift over te maken op ING 254997 van ECM Nederland onder vermelding van 'fonds Van Eijden'. Meer informatie over de familie vindt u op [www.ecm nederland.nl / vaneijden](http://www.ecm nederland.nl/vaneijden).

Momenteel zit de gemeente in een traject naar grotere zelfstandigheid binnen de evangelicale beweging France Mission, waar het onderdeel van is. Marc: "Het is een wat technisch verhaal, maar het komt erop neer dat we zo zichtbaarder worden voor lokale overheden, dat we meer zelf kunnen beslissen en dat er meer verantwoordelijkheid bij de plaatselijke mensen komt te liggen."

Als dat laatste ertoe leidt dat Marc zijn voorgangerstaken aan een Fransman kan overdragen, zal hij daar niet om treuren. "We zijn hier nu vijftien jaar. Het zou goed zijn voor de gemeente als ze te maken krijgen met andere mensen, met andere gaven. Zelf zou ik dan graag meer regionaal bezig willen gaan en meer tijd willen besteden aan onderwijs. Dat heeft mijn passie: de Bijbel openen met mensen en er samen uit leren."

Niks, vijf, veertig

De 'zaken' in Loches lopen ondertussen "ontzettend goed", zo vertelt Marc. "De gemeente daar is op een nieuwe wijze gesticht – eigenlijk de manier waarop wij ook hadden willen beginnen in Tours. De typische gang van zaken is dat je ergens in een huiskamer begint en een zaaltje gaat huren als je genoeg mensen bij elkaar hebt. Maar dat is niet ideaal. Het duurt dan heel lang voor je zichtbaar bent voor mensen. Zeker hier in Frankrijk, waar het elfde gebod is: gij zult uw naaste wantrouwen. Nee, het is hier beter om door de voordeur binnen te komen: direct een gebouw huren, meteen met kerkdiensten beginnen, gesprekken met de burgemeester en wethouders voeren, een persconferentie beleggen, enzovoort. Dat is wat we in Loches hebben gedaan."

'Hier in Frankrijk kun je beter door de voordeur binnenkomen'

Met financiële en praktische ondersteuning vanuit Tours ging op deze manier in oktober 2010 een nieuwe gemeente van start. "In de eerste week waren er vijf bekeringen. En nu telt de gemeente veertig mensen."

Vermenigvuldigen

Vanuit de gemeente in Loches is ook de eerste trainingsschool voor gemeentestichting opgezet. Dat is kort gezegd een lesprogramma waarin vrijwilligers op professionele manier worden toegerust voor gemeentestichtingswerk. Zedraaien twee jaar lang in hun vrijetijd mee in een gemeentestichtingsproject, krijgen één ochtend per week les en hebben verschillende werkopdrachten. Daarna vertrekken ze naar een andere plaats, om daar zelf een nieuwe gemeente te beginnen en eventueel een trainingsschool op te richten voor weer andere vrijwilligers.

Marc: "Een stel dat in Loches getraind is, is inmiddels naar Langeais verhuisd en opent daar in oktober een kerk. En een ander echtpaar, waarvan de vrouw nog bij ons tot geloof is gekomen en is gedoopt, wordt momenteel toegerust en gaat in 2015 een gemeente stichten."

Het is bijzonder om te zien hoe effectief de gemeenten in de regio zich door deze werkwijze 'voortplanten'. Marc: "Ons doel is om in heel Frankrijk één kerk per 10.000 inwoners te hebben. Op dit moment is dat één kerk per 30.000 inwoners. We moeten dus vermenigvuldigen, sneller dan nu gebeurt. De ontwikkelingen van de laatste tijd zijn daarom heel bemoedigend!"



**MARC EN JODY VAN EIJDEN:
'DE ONTWIKKELINGEN VAN DE LAATSTE TIJD ZIJN HEEL BEMOEDIGEND!'**



Mitspa: een veilig huis voor vrouwen in nood

De Esther Foundation – een Roemeense stichting die zich sinds 1999 inzet voor vrouwen met een ongewenste zwangerschap – heeft een nieuw project: Mitspa. Met Mitspa wil de stichting voorzien in veilige, tijdelijke onderkomens voor vrouwen in nood.

Abortus gebeurt in Roemenië op grote schaal. Vrouwen die besluiten hun zwangerschap niet af te breken worden vaak onder zware druk van hun familie gezet of komen zelfs op straat te staan. Voor hen, en voor andere zwangere vrouwen die te maken hebben met psychisch of fysiek geweld in hun thuissituatie, is Mitspa bedoeld.

De vrouwen krijgen een appartement om tijdelijk in te wonen en medische en psychologische hulp tijdens en na hun zwangerschap. Bovendien worden ze geholpen om verantwoordelijkheid te nemen voor henzelf en hun kinderen, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen en werk te zoeken. Zonder een veilig thuis is het voor deze Roemeense vrouwen in nood heel moeilijk een keer te brengen in hun leven. Met een tijdelijk onderkomen van Mitspa kunnen zij en hun baby's leren en ervaren dat er hoop is, perspectief voor de toekomst.

Geven kan via ING 254997 van ECM Nederland onder vermelding van 'Fonds Mitspa'.

Eensgezind werken aan een beter Albanië

Sinds 1991 bundelen de zendingsorganisaties en kerken in Albanië hun krachten in het Albanian Encouragement Project (AEP). Ze wisselen informatie en ervaringen uit, bespreken actuele thema's en geven elkaar praktische hulp, bijvoorbeeld op het gebied van verblijfsvergunningen en communicatie. Dubbel werk wordt zo voorkomen. Bovendien ontvangen de zendingswerkers op deze wijze zorg en bemoediging van elkaar.

Maarten en Gerdien Blom zijn een voorbeeld van een zendingsechtpaar dat bij aankomst in Albanië veel steun heeft gehad aan dit netwerk. Zij zijn onlangs door de Gereformeerde Zendingsbond uitgezonden naar Tirana en zitten in een kandidatenprocedure om ook deel uit te gaan maken van het ECM-netwerk.

Geven kan via ING 254997 van ECM Nederland onder vermelding van 'Fonds AEP'.

Europa's hoop in bange dagen

Er zit bij ons in de buurt een restaurant dat zo in een lifestyle magazine kan. Het ziet er trendy uit en heeft een prima keuken. De eigenaren hebben fors in de zaak geïnvesteerd, met een grootse toekomst voor ogen.

Toen mijn vrouw Nadine en ik er laatst waren, vroeg ik de kok-eigenaar hoe het met hem ging, want het leek niet erg druk voor een zaterdagavond. Niet zo goed, verzuchtte hij. De recessie sloeg hard toe en het was moeilijk het hoofd boven water te houden.

Vorige week werden we opgeschikt door het bericht van zijn dood. Hij had zelfmoord gepleegd.

De dood van iemand in onze omgeving raakt ons. Nog meer als het een zelfgekozen einde is, met economische gronden. We kunnen met elkaar niet alles oplossen of zelfmoord uitbannen. Maar het is wel een realiteit die we als zendingsorganisatie tegenkomen, en niet alleen in Spanje en Griekenland.

In zo'n tijd van crisis mogen we als christenen stem geven aan de hoop die in ons leeft. We weten dat economie en welvaart drijfzand zijn, dus mogen we, juist in een hopeloze recessie, getuigen van het vertrouwen dat de Here God dwars door diepe dalen heen ons nabij wil zijn.

Zijn Koninkrijk kome en is nabij. Zo is ook een ander Europa nabij, in het licht van dat Koninkrijk. Europa's hoop in bange én blijde dagen. Dat zet ons als zendingsorganisatie in beweging.

Moge de Heer al die miljoenen Europeanen en onze bevriende restauranthouder genadig zijn.

A handwritten signature in blue ink that reads "Hans Kuijpers".

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland





EUROPA VERLANGT ...

HET EVANGELIE VERVULT

*Lees inspirerende blogs op
ecmnederland.blogspot.com*

KORT NIEUWS

REORGANISATIE ECM INTERNATIONAL

De afgelopen tijd heeft ECM International belangrijke stappen gezet om klaar te zijn voor de toekomst. Het doel van deze reorganisatie is om ruimte te bieden aan groei, flexibiliteit en innovatie. Chris Wigram, directeur van ECM International, verwoordt het zo: "Ik zie dit als een vitale ontwikkeling als we willen beantwoorden aan de groei van ECM en de uitdagingen van veelzijdige zending door heel Europa."

Als ECM Nederland zijn we erg blij met deze ontwikkeling. We verwachten hierdoor een grotere variëteit aan mensen die zich in Europa dienstbaar willen maken te kunnen inzetten.

KORT NIEUWS • BLOG ECM

Dat we als ECM Nederland blogs schrijven, is al geen nieuws meer. Wel verschijnen deze blogs sinds enige tijd met meer regelmaat en zijn ze van de hand van mensen die op uiteenlopende plekken werken aan ECM's missie. Ga naar ecmnederland.blogspot.com en meld je aan als volger van de blog. Je leest dan bijvoorbeeld over koekjesdeeg in Maastricht en regen in Tours.

VACATURES

IMMIGRANTENGEMEENSCHAP BRUSSEL

We zijn op zoek naar mensen om in teamverband de immigrantengemeenschap in en om Brussel te dienen. Je zal samenwerken met zendingswerkers die in Brussel een Arabische kerk leiden.

VACATURES

PASTORAAL GEMEENTEOPBOUWWERKER TOURS

Voor een gemeentestichting in Tours zijn we op zoek naar mensen om te werken aan verdere opbouw van deze gemeente. Een pastoraal werker of echtpaar zou een goede aanvulling vormen voor het huidige team. Ook kinderwerkers zijn bijzonder welkom.

Bekijk deze en nog veel meer vacatures op www.ecmnederland.nl/vacatures.

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | **ECM** heeft ruim 160 werkers in 17 verschillende landen, waaronder 40 vanuit Nederland. | **ECM** wordt volledig gefinancierd vanuit giften. | **Europa Info** is een uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, 0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

Redactie: Rianne Bonk, Hans Kuijpers, Jordi Kooiman

Foto's: eigen beheer en www.shutterstock.com

Ontwerp: Frivista | **Vormgeving:** Hans Arentsen

Giften: ING 254997 of IBAN: NL02INGB0000254997 / BIC INGBNL2A, belastingaftrekbaar.



ECM-Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:



Steun het ECM-werk
Geef uw gift via: ING 254997 of
IBAN: NL02INGB0000254997
www.ecmnederland.nl