

Europa verlangt... familie

info
ecm
EUROPA

EUROPEAN
CHRISTIAN
MISSION

MAAIKE VAN DER TOORREN EN HET ECHTE GELUK VOOR EUROPA 2
COLUMN: LAAT JE NIET INPAKKEN! 3
FAMILIE OP MISSIE IN MAASTRICHT 4
MEMBER CARE: RETRAITE 7

Vijf keer het echte geluk voor Europa



MAAIKE VAN DER TOORREN (37)
LISSABON, PORTUGAL

FUNCTIE BINNEN ECM:
KERKPLANTER
ACTIEF BIJ ECM SINDS 2014

ECM wil door middel van liefdevolle gemeenschappen overal in Europa meebouwen aan een nieuwe wereld van liefde, vrede en gerechtigheid. De 'grondwet' van dat koninkrijk is te vinden in Jezus' zaligsprekingen in de Bergrede. In deze rubriek kiest telkens iemand uit het ECM-netwerk vijf zaligsprekingen en reageert erop.

1 Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

De paus was laatst op bezoek in Portugal om twee vrouwen heilig te verklaren aan wie Maria zou zijn verschenen toen zij nog kind waren. In hetzelfde weekend won Portugal het Eurovisiesongfestival, en de voetbalclub Benfica het landskampioenschap. Maria kreeg alle eer. Het kan toch geen toeval zijn. Mensen weten dat ze God nodig hebben, maar ze weten niet, of geloven niet, dat Hij rechtstreeks te bereiken is. De nieuwe wereld is bereikbaar door het bloed van Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen en is de Kampioen. Força Portugal, Deus está vivo! (Ga Portugal, God leeft!)

2 Het echte geluk is voor mensen die die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Er zijn zo veel gebroken harten in Portugal. Neem de jongeman Claudio. Hij werd achterge-

laten bij de sociale dienst door zijn stiefmoeder, nadat zijn echte vader en moeder hem bij haar hadden achtergelaten. Hij kwam op de straat terecht en ging op zoek naar troost. Nu zit hij in een christelijk opvangcentrum, waar hij begeleid wordt om zijn hart door God te laten genezen en zijn weg te vinden in de wereld. God troost! Claudio's gebroken hart geneest langzamerhand. Amen!

3 Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkst vinden. Want God zal hun moeite belonen.

Doen wat God wil is moeilijk. Het vraagt offers die velen binnen de kerken niet willen brengen. Dat het eindpunt van Christus volgen de doop is, is een gangbare gedachte. Maar een discipel zijn van Jezus is zoveel mooier en meer dan dat! Jezus volgen in al je wegen is een gelukzaligheid. We bidden dat voor de jonge mensen in de kerk het verlangen om Gods wil te doen alles



zal overstijgen, opdat ieder die zijn naam aanroept vrijkomt en bij God zal zijn (Joël 3).

4 Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed voor hen zijn.

“Kom aan tafel, eet maar lekker mee.” Elke twee weken wordt er een avondmaaltijd gemaakt voor de dak- en thuislozen en sociaal zwakkere bewoners van Lissabon. Er komen zo'n 170 mensen, 130 vrijwilligers helpen met de bediening, en bieden een knuffel en een luisterend oor. Onze bijdrage? Twee bigshoppers met mandarijnen uit onze eigen tuin. De mensen gaan de straat weer op met een tasje mandarijnen, een volle buik en het besef even als mens gezien te zijn. Goed zijn voor elkaar is Gods liefde delen en de ander liefhebben met de liefde van Christus.

5 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.

Eerlijkheid duurt het langst, is het gezegde, maar hier in Portugal merken we daar vaak weinig van. Ouders liegen glashard tegen hun kinderen omdat ze geen zin hebben in een drama. Mensen bedenken alle mogelijke excuses om ergens geen verantwoording voor te hoeven dragen. Maar wie eerlijk zijn, zullen God zien. Dit is onze uitdaging: eerlijk zijn in al ons handelen en wandelen. Zodat de Portugezen door onze eerlijkheid God mogen zien in ons leven, en dan ook de volgende stap nemen en God gaan volgen. Want dan zien ze God veel beter.

De mensen gaan de straat weer op met een tasje mandarijnen, een volle buik en het besef even als mens gezien te zijn



COLUMN

Laat je niet inpakken!

Als je met de Nederlandse zendingswerkers bij elkaar bent op de tweejaarlijkse retraite, gebeurt er wel wat. Het is mooi en stemt dankbaar als je merkt hoe Gods Geest werkt als zijn arbeiders zich als groep openstellen voor nieuwe bemoediging, toerusting en waar nodig troost. Onderlinge veerkracht in de missionaire familie is een zegen, die niet uit de lucht komt vallen.

Iedereen die betrokken is bij het werk en leven van een zendingswerker weet dat het er soms stormachtig aan toe kan gaan aan het missionaire front. Evangelisatie werkt niet zomaar vanuit een voorgedrukt programma, maar is telkens anders, altijd afhankelijk van de context. De samenleving verandert in hoog tempo en daarop moet je als zendingswerker alert zijn om verstaanbaar en begrijpelijk te blijven. Daarnaast zijn er de persoonlijke omstandigheden van de mensen met wie je contact hebt, naast alle praktische dingen die geregeld moeten worden. Voor je het weet, ben je ook als geestelijk werker druk, druk, druk en laat je je 'inpakken' door verwachtingen, verplichtingen en emoties die in de weg staan om in de eerste plaats in Hem te blijven.

Wij zijn als een rank aan de wijnstok, die uit zichzelf niets kan. Iedereen weet het, iedereen kan het uitleggen, en toch ontstaat er in de vaart van alledag juist daar aan de bron speling. Bij de loodgieter thuis lekt de kraan, is het gezegde. Ook een zendingswerker kan in zijn of haar werk verzinken en zich verliezen in bevlogenheid of gedrevenheid voor een missionaire oogst, in plaats van zelf vooral ook rank aan de wijnstok te blijven. Aan hen en iedereen die zich 'ingepakt' voelt de uitnodiging: laat je uitpakken, kom tot bloei, leef je leven zoals God hem bedoeld heeft!

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

Familie op missie in Maastricht



Jezus brengen waar Hij nog niet gekend is of beleden wordt. Met die missie wonen Tjerk en Anneke van Dijk sinds 2007 in Maastricht. Door hun leven te delen en mensen daarin te betrekken bouwen ze aan ‘missional communities’. Hun team breidt zich steeds verder uit.

Tjerk en Anneke begonnen hun zendingswerk in de Maastrichtse wijk Wittevrouwenveld, maar verhuisden in 2010 naar Blauwdorp. Daar wonen ze nog altijd, samen met hun kinderen Lydia, Eva en David.

Een jaar of drie geleden, toen Theodoor en Hinke de Kraker hun team kwamen versterken, kozen ze voor een wat andere aanpak, geïnspireerd door Nederland Zoekt. Ze besloten hun leven in te richten op basis van gezamenlijke ritmes, uitgaande van de drieslag boven, buiten, binnen. Aan de hand van de ritmes organiseren ze activiteiten als samen eten, samen het leven vieren, samen God ervaren en samen Gods leiding zoeken. Alle mensen die zij als gezinnen tegenkomen – in de wijk, maar ook daarbuiten – kunnen zich hierbij aansluiten, op een manier die bij hen past.

Door op deze manier te leven, willen Tjerk en Anneke een familie op missie zijn. “Dat is meer dan een methodologie”, zegt Tjerk. “Familie op missie is een holistische manier van zending bedrijven. Het is anders dan familie én missie, waarbij je je familieleven en je missionair zijn scheidt en vaak in conflict bent over waar je aandacht aan moet besteden. Het is ook anders dan familie óf missie, waarbij je helemaal in je missie opgaat en je familie er een beetje naast komt te staan.”

WANDELEN

Hoe ziet dat er concreet uit, leven als familie op missie? Tjerk en Anneke illustreren het aan de hand van een recente activiteit.

Op een zondagmiddag hadden ze allerlei mensen uit hun netwerk uitgenodigd. De uiteindelijke groep bestond uit dertien volwassenen en twaalf kinderen, onder wie mensen uit de buurt, een Syrische familie die uit Weert was gekomen om erbij te kunnen zijn, een blinde vrouw die ze net die dag daarvoor hadden ontmoet bij een klusactie van de school in de wijk, de kinderen van een alleenstaande moeder, die zo die middag even op adem kon komen, een vriendinnetje van school en twee moslima's.

Het thema was Jezus als de weg, de waarheid en het leven. Na een uitleg van de tekst maakten ze samen een wandeling om de betekenis verder te ontdekken. Bij een eerste stop werd een quiz gedaan rond de vraag: wat is waarheid en wat betekent dat als Jezus zegt dat Hij de waarheid is? Bij een volgende stop werd door middel van een boom en zijn ranken de betekenis van Jezus als het leven geduid (zie foto pagina 4). En weer verderop werd ingegaan op Jezus als de weg.

“Ik had de blinde vrouw de hele tijd aan de hand”, vertelt Tjerk. “Tijdens het wandelen vertelde ze haar hele levensverhaal. Bij het eten genoot ze van de gezinnen om haar heen. Het was voor haar een fantastisch avontuur. Voor mij liet het zien wat kerk zijn is: met elkaar optrekken en je leven delen.”

SPONTAAN

Op deze manier proberen Tjerk en Anneke de mensen in hun netwerk telkens weer bij

Wilt u het zendingswerk in Maastricht ondersteunen? Maak dan een gift over naar NL02 INGB 0000 2549 97 tnv Stichting ECM Nederland onder vermelding van 'Netherlands Fund' of 'Familie Van Dijk'

“Tijdens het wandelen vertelde ze haar hele levensverhaal”

activiteiten te betrekken, of ze nu geloven of niet. “Er zijn activiteiten waarbij we de christelijke boodschap duidelijk laten horen – momenten voor gebed, muziek, stilte – maar we gaan bijvoorbeeld ook gewoon naar de speeltuin en vragen dan andere gezinnen om mee te gaan”, vertelt Anneke. “We hebben zo een verbindende rol in onze omgeving. Iedereen hoort erbij.”

De ‘missional community’ die op deze manier ontstaan is, is heel dynamisch en spontaan. Hoewel de vaste ritmes gevolgd worden, worden ze telkens weer anders ingevuld. En de samenstelling van de deelnemers is nooit hetzelfde. “Dat is een kracht, maar soms ook een zwakte”, zegt Anneke. Tjerk vult aan: “We hebben nog geen communicatieplatform, zoals een Facebookpagina, waar we kunnen aangeven wat we wanneer doen. We hebben het weleens duidelijk op een uitnodiging gezet, maar dan nog vragen mensen persoonlijk wanneer er weer iets is. Het is vergelijkbaar met hoe men in een familie met elkaar omgaat. Heel relationeel.”

Kerkplant

Onlangs hebben Tjerk, Anneke, Theodoor en Hinke versterking gekregen van een derde gezin, Stefan en Lisa Schenkel en hun twee kinderen, en in de zomer volgt een vierde gezin. De bedoeling is dat zij ingewerkt worden in Maastricht en op een gegeven moment een tweede ‘missional community’ gaan vormen. “Deze manier van kerk zijn kun je met zo’n dertig mensen doen”, licht Tjerk toe. “Komen er meer mensen, dan verandert het van karakter. Het is dan beter om een tweede community te vormen.”

Als op een gegeven moment meerdere communities actief zijn, kunnen zij samen een kerkplant vormen, waarin iedereen uit de communities op vaste momenten samenkomt. Maar dat is toekomstmuziek. En ook niet het belangrijkste, zegt Tjerk. “De kern vormen de communities. Op die manier kunnen we uitreiken naar plekken waar Jezus niet bekend is of beleden wordt.”

**TJERK EN ANNEKE
MET HUN
KINDEREN LYDIA,
EVA EN DAVID**



TIP UIT MAASTRICHT

Mensen willen graag van betekenis kunnen zijn. Sta ervoor open dat zij wat voor jou kunnen betekenen.



IEDEREEN HOORT ERBIJ



**OP ZOEK NAAR JEZUS ALS DE WEG,
DE WAARHEID EN HET LEVEN**

Castelldefels,
Spanje

In beeld: Iglesia Evangélica Castelldefels

ECM bouwt overal in Europa mee aan liefdevolle gemeenschappen die in de voetsporen van Jezus treden en het goede nieuws met woord en daad verspreiden. In deze rubriek lichten we telkens een gemeente uit. Dit keer: de Iglesia Evangélica Castelldefels.

Castelldefels is een stadje aan de oostkust van Spanje, niet ver van Barcelona. De Iglesia Evangélica Castelldefels, in de jaren zestig van de vorige eeuw gesticht, is één van de grootste protestantse kerken in de regio. De gemeente heeft een goede honderd leden, de zondagse diensten worden door 140 tot 160 mensen bezocht en er zijn veel kinderen. Sinds de zomer van 2011 zijn de ECM-zendingswerkers Hendrik en Gerda Herrera in deze gemeente actief. "Er leeft in de gemeente een sterk verlangen om uit te reiken naar de buurt", vertellen ze. Dat komt op allerlei manieren tot uiting. De gemeenteleden runnen een voedselbank en in het souterrain van het kerkgebouw is een solidair restaurant gevestigd, waar mensen door middel van een stageplek geholpen worden om te re-integreren in de samenleving. De werkomstandigheden zijn volgens Hendrik en Gerda "heel sociaal en waardig", waarbij ook over het geloof, de kerk en christelijke normen en waarden gesproken wordt. Naast deze projecten geeft de gemeente sociale hulpverlening aan verslaafden en is er een gastopvangproject, waar de Herrera's de initiator van waren. De gemeente heeft twee appartementen waar families opgevangen worden. Het werk wordt mooi samengevat in het credo dat de gemeente hanteert: we houden van God, we spreken over Jezus, we geven om de mensen.

EEN KERKDIENT VAN DE IGLESIA EVANGÉLICA CASTELLDEFELS



MEMBER CARE: RETRAITE

Zendingswerk is mooi en zegenrijk werk. Maar het is ook zwaar en kwetsbaar. ECM besteedt daarom doorlopend zorg aan het welzijn van haar missionaire werkers. In deze rubriek lichten we daar telkens een vorm van toe. Dit keer: de Netherlands Missionary Retreat.

Negentien mensen die in stilte achter elkaar wandelen. Tekeningen van gedroomde druivenplanten. Her en der een zendingswerker in het gras met een aantekeningenboekje. Groepjes mensen in gesprek en in gebed. Het zijn zomaar wat beelden van de tweede Netherlands Missionary Retreat (NMR), die half mei in Leuvenheim plaatsvond.

De NMR is een tweejaarlijkse retraite voor Nederlandse ECM'ers. De deelnemers kwamen onder meer uit Portugal en Frankrijk om door middel van de retraite bij te tanken. Want waar zendingswerkers in het dagelijks leven vooral gericht zijn op uitdelen, bood de retraite de gelegenheid om te ontvangen.

Onder het thema 'Blijf in Jezus' stonden de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken en verwerkingsvormen stil bij de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Hoe wortel ik in Jezus? Hoe werk ik vanuit rust? Wat heb ik nodig om te bloeien? Hoe tel ik mijn vrucht? Mooi om geïnspireerd door onder anderen Mirjam van der Vegt, Bert Reinds en Henno Smit samen stil te staan én verder te komen met dit soort vragen. De deelnemers sloten de retraite af met het heffen van het glas op wat God door de retraite had gedaan. Alle eer aan God!



Bouw mee door
te geven aan het ECM
Member Care Fund via
NL02 INGB 0000 2549 97
tnv ECM Nederland.

Europa verlangt... familie

Het Evangelie
omarmt iedereen



NIEUWS

Nieuwe bestuurders

Het bestuur van ECM Nederland moest enige tijd op halve kracht draaien. We zijn dan ook erg blij dat we Erik van 't Ende als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Hij voegt zich bij Claudia Vink, Henno Smit en Beschier de Korte. Erik woont en kerkt in Hattem sinds hij met zijn gezin teruggekeerd is van het zendingsveld in Cambodja. Hij is actief betrokken bij gemeentestichting en gemeenteopbouwwerk, en verbonden aan de ABC-gemeenten en Cama-zending. Momenteel zijn we met nog een potentiële bestuurder in gesprek. We hebben dan ook goede hoop dat het bestuur binnenkort weer op volle kracht is.

Huwelijk Dennis en Anique

Op 10 maart is Dennis van Gaalen, relatiebeheerder bij het ECM-kantoorsteam, getrouwd met Anique van der Blom. Hun huwelijk werd ingezegend in de Emmanuelgemeente in Deventer, sinds anderhalf jaar de woonplaats van Dennis. Ook Anique is in Deventer komen wonen, waar ze inmiddels al een baan gevonden heeft als activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis.



VACATURE

Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

Ben jij enthousiast over het werk van ECM en wil je je talent inzetten om bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie in Europa? Kijk dan snel op www.ecmnederland.nl/vrijwilliger naar de mogelijkheden om vrijwilliger te worden! Zo zijn we op zoek naar ambassadeurs die de missie van ECM willen verspreiden en naar vertalers, vooral van Nederlands naar Engels. Laat van je horen!

AGENDA

StepRace 14 oktober

Voor het twaalfde jaar op rij stappen tientallen mensen op zaterdag 14 oktober 2017 op de step om geld in te zamelen voor het ECM-werk. Vanaf een nieuwe locatie in het buitengebied van Deventer wordt een mooie route uitgezet. Doe mee door te stappen, te helpen of te sponsoren. Meer info: www.ecmnederland.nl/steppen.



COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM heeft zo'n 200 werkers in 17 verschillende landen, waaronder ruim 40 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften. | **Europa Info** is een uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org

www.ecmnederland.nl

Redactie: Jordi Kooiman, Rianne Bonk, Hans Kuijpers

Foto's: eigen beheer en www.shutterstock.com

Ontwerp: Johanne de Heus

Vormgeving: Hans Arentsen

Giften: IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 / BIC INGBNL2A, belastingaftrekbaar.



ECM-Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:



Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl