



ecm
Magazine

Mei 2026



Een continent
op zoek naar hoop

4

Het *Evangelië*
verandert mensen

8

ECMI
in Europa

12

Samen
voor Europa

Inhoud

Uitgelicht

4

Het *Evangelie* verandert mensen



Irene groeide op in het rooms-katholieke Sevilla, Spanje, en werd ook zo opgevoed. Maar zoals velen in Europa raakte zij teleurgesteld in religie.

New Age spiritualiteit was misschien wel de weg en leek een antwoord op haar zoektocht, maar vulde de leegte die ze voelde niet.

10

Een *continent* op zoek naar *hoop*



In heel Europa zijn veel mensen op zoek naar betekenis, identiteit en hoop.

Achter de statistieken schuilen echte levens, zoals dat van Sander.

En verder

- 3 Voorwoord
- 5 **Een leven gered**
- 6 **Hoop voor wie over het hoofd worden gezien**
- 6 **Een nieuw begin**
- 7 **Geloof uit de puinhopen**
- 8 **ECMI in Europa**
- 12 **Samen voor Europa**
Zending is niet de roeping van enkelen - het is Gods uitnodiging aan Zijn hele lichaam.
- 13 **GAAN:**
Wanneer God roept, baant Hij een weg
- 13 Geven, schenken, nalaten
- 14 **BIDDEN:**
Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
- 15 **GEVEN:**
Doe met ons mee om het Evangelie naar Europa te brengen.
- 16 **GA, BID en GEEF!**

Colofon

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons.

| ECM heeft zo'n 250 werkers in 25 verschillende landen, waaronder ruim 50 vanuit Nederland.

| ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften.

| ECM Magazine is een uitgave van ECM-Nederland, Enkdwarsstraat 2, 7413 TV Deventer, 0570-637537

ecmnl@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

www.facebook.nl/ecmnederland
 [instagram.com/ecmnederland](https://www.instagram.com/ecmnederland)

Redactie: Nelleke de Korte, Kees Postma, Peter Wierenga

Foto's: eigen beheer | www.depositphotos.com | www.freepik.com | www.adobestock.com

Vormgeving en druk: Drukkerij AMV

ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy: www.ecmnederland.nl/privacy-statement

Giften: IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 /
BIC INGBNL2A, belastingaftrekbaar.

ECM-Nederland is een ANBI-erkende instelling
ECM-Nederland is deelnemer van: Missie Nederland

Voorwoord



Europa is een continent dat op zoek is naar hoop. Je ziet dat op veel manieren: in generaties die opgroeien met weinig begrip van het evangelie, maar het wel op duizend andere plekken proberen te vinden. In gemeenschappen die vragen stellen over betekenis, identiteit en doel, maar geen antwoorden lijken te vinden.

En toch, zelfs op plaatsen waar weinig van God zichtbaar lijkt, is God aan het werk. Zijn kracht verandert harten, brengt gelovigen bij elkaar en doet een nieuwe generatie opstaan. Dit is de hoop waar wij aan vasthouden: God laat Europa niet los.

Bij ECMI geloven we dat iedereen in Europa het evangelie moet kunnen horen. Misschien ken je ons als ECM via het nationale kantoor van Nederland, maar achter die vertrouwde naam staat European Christian Mission International – één missie, verenigd over grenzen heen door een gedeelde roeping, namelijk om levens en gemeenschappen te zien veranderen door Jezus Christus.

Vandaag dienen meer dan 250 ECMI-medewerkers in 25 landen. Zij stichten kerken, maken discipelen en laten Gods liefde zien op praktische, levensveranderende manieren – en brengen de hoop van Christus waar die amper nog wordt ervaren.

Dit magazine biedt een kijkje in dat grensoverstijgende werk. Je ontmoet de mensen, plaatsen en bedieningen die laten zien hoe Gods kracht zich door heel Europa baanbreekt. Je leest verhalen van moed, geloof, samenwerking en verandering – en ontdekt hoe God gewone mensen gebruikt om een buitengewoon verhaal te schrijven.

Ons gebed is dat je tijdens het lezen niet alleen meer ontdekt over ECMI, maar ook de uitnodiging voelt om deel te worden van wat God vandaag in Europa doet. Samen kunnen we met Hem meewerken om hoop te brengen aan een continent dat ernaar verlangt.

Kees Postma
*Katalysator Kerkplanting
ECM Nederland*



Het *Evangelie* verandert mensen



De zon schijnt weer voor Irene

Irene groeide op in het rooms-katholieke Sevilla, Spanje, en werd ook zo opgevoed.

Maar zoals velen in Europa raakte zij teleurgesteld in religie. New Age spiritualiteit was misschien wel de weg en leek een antwoord op haar zoektocht, maar vulde de leegte die ze voelde niet.

‘In mijn donkerste momenten wilde ik zelfs niet meer leven. Ik kwam uit een pijnlijke scheiding en was in een depressie beland,’ vertelt Irene. In haar nood begon ze naar Jezus te zoeken. Via een online zoektocht kwam ze in contact met een ECMI-echtbaar in Sevilla.

‘Wij hebben een hart voor discipelschap, wat een hoge prioriteit heeft binnen ECMI,’ zeggen ECMI-werkers Henk en Hanneke. Ze zijn gastvrij, hun deur staat altijd open, en door lange, regelmatige gesprekken aan hun tafel kwam Irene tot geloof in Christus. Ze werd

gedoopt in het zwembad in hun tuin, omringd door familie en vrienden – een vreugdevolle viering! In het begin waren haar familieleden erg wantrouwig over haar keuze. Nu zien ze in haar een diepe vrede die ze nooit eerder bij haar hebben gezien.

‘Ik legde mijn leven in de handen van Jezus en daardoor is er verandering gekomen,’ zegt Irene. ‘De zon is eindelijk weer gaan schijnen in mijn leven.’

Haar reis gaat verder terwijl ze elke twee weken met Hanneke afspreekt en meer ontdekt over wat het betekent om Jezus te volgen.

‘De zon is eindelijk weer gaan schijnen in mijn leven.’

Toen Jeroen en Marieke gehoor gaven aan Gods roeping om als ECMI-zendingen naar Roemenië te gaan, konden ze zich niet voorstellen wat voor impact hun gehoorzaamheid zou hebben: de bedieningen die ze zouden starten, de gemeente die ze zouden stichten, en de vele mensen die ze zouden helpen. Voor meneer Dumitru betekende hun aanwezigheid zijn redding.

Meneer Dumitru was één van de vaste gasten die hun soepkeuken begonnen te bezoeken. Enige tijd later konden ze in het bos een klein huisje voor hem bouwen, waar hij kon wonen. Het ging goed met hem. Maar vorig jaar begon zijn gezondheid snel achteruit te gaan; hij werd steeds zwakker en verloor zelfs af en toe het bewustzijn.

Het ziekenhuis weigerde hem te behandelen, maar Jeroen en Marieke gaven niet op. Ze namen contact op met andere artsen, regelden doorverwijzingen en

bleven voor hem opkomen totdat hij, na veel inzet en gebed, werd opgenomen. De volgende dag werd hij geopereerd aan prostaatkanker en in de dagen daarna kreeg hij zes bloedtransfusies. De operatie redde zijn leven.

Na zijn ontslag uit het ziekenhuis verbleef Dumitru bij een oudere vrouw om te herstellen. Toen Jeroen en Marieke hem bezochten, gebeurde er iets onverwachts: ze ontvingen niet alleen zijn dankbaarheid, maar mochten ook een dieper gesprek met hem voeren en voor hem bidden.

Verandering is soms ingrijpend, soms alleen zichtbaar in het kleine – maar vraagt altijd om toegewijde werkers die aanwezig willen zijn, zichzelf willen opofferen en anderen willen dienen.



‘Verandering vraagt om toegewijde werkers die bereid zijn zich op te offeren.’

Hoop voor wie over het hoofd worden gezien

Sinds 2016 dient ECMI-medewerker Luciana de Roma-gemeenschap in Ano Liosia, aan de rand van Athene. Gezinnen leven er vaak in moeilijke omstandigheden, kinderen hebben het zwaar op school en de gemeenschap voelt zich vergeten.

Toen Luciana deze nood zag, richtte ze samen met haar team het Petalouda Centrum op – een plek die meer biedt dan onderwijs: een blijvende aanwezigheid, zorg en hoop. Aanvankelijke weerstand van buurtbewoners maakte geleidelijk plaats voor vertrouwen. Op een middag bracht, na een periode van gebed van Luciana, een buurman zakken fruit voor de kinderen. Terwijl zij hem bedankten en om vergeving vroegen omdat ze eerder iets van hem hadden gestolen, ontstond er verzoening en begrip – een stil, maar krachtig moment van verandering.

Bijna vierhonderd kinderen gaan nu naar lokale scholen met ondersteuning van het Petalouda Centrum. Ze ontwikkelen taalvaardigheid, zelfvertrouwen en hoop. Moeders nemen deel aan vrouwengroepen, waar ze



hun zorgen delen en successen vieren. Buren die het werk eerst wantrouwden, zijn vrienden geworden.

Petalouda – Grieks voor ‘vlinders’ – is een passend symbool. Verandering verloopt hier stap voor stap: een kind dat leert lezen, een moeder die haar stem vindt, een gemeenschap die hoop ontdekt. Door de trouwe aanwezigheid van dit soort bedieningen in heel Europa blijft de liefde van Christus zich verspreiden en levens veranderen – één voor één.

‘De liefde van Christus blijft zich verspreiden en verandert levens – één voor één.’

Een nieuw begin

Verhaal van een ECMI-medewerker in het Verenigd Koninkrijk

Ik ontmoette Fatima* voor het eerst iets meer dan een jaar geleden. Als vluchteling uit het Midden-Oosten in het Verenigd Koninkrijk had ze in de eenentwintig jaar



van haar jonge leven al mensenhandel, een gedwongen huwelijk en huiselijk geweld meegemaakt. Nadat ze moedig haar gewelddadige huwelijk had verlaten, samen met haar baby, verlangde Fatima naar vriendschap en steun terwijl ze probeerde zich het moederschap in een nieuwe cultuur eigen te maken.

Door haar verleden wees ze elke vorm van religie af en wilde ze onder geen voorwaarde over God praten. Toch bleef ik haar regelmatig ontmoeten en praktische ondersteuning bieden op het gebied van opvoeding, onderwijs en werk. Enkele maanden later stond ze toe dat ik voor haar bad voor een sollicitatiegesprek – dat ze met succes afrondde. Enkele weken later belde ze met iets onverwachts: ze wilde christen worden. Terwijl ze in het stadscentrum op de bus wachtte, was ze een

kerk binnengelopen en daar had ze een overweldigend gevoel van Gods vrede en liefde ervaren.

Hoewel ze aanvankelijk weerstand had tegen het evangelie, was God al aan het werk door onze vriendschap heen. Haar hart werd voorbereid, zodat ze een christelijke vriend had tot wie ze zich kon wenden toen ze er klaar voor was. Fatima bezoekt nu een gemeenschap voor gelovigen met een moslimachtergrond en volgt Jezus met toewijding, zelfs te midden van intimidatie en tegenstand. Bid voor ECMI-werkers die onder mos-

lims in Europa dienen, dat nog veel meer levens door Jezus veranderd zullen worden.

** Gefingeerde naam ter bescherming van haar identiteit*

‘God was aan het werk door onze vriendschap heen en bereidde haar hart voor op Jezus.’

Geloof uit de puinhopen



Toen de oorlog in Oekraïne de stad Irpin bereikte, stortte het dagelijks leven bijna van de ene op de andere dag in. Gezinnen sloegen op de vlucht, huizen werden verwoest en degenen die bleven, hadden gebrek aan voedsel, medicijnen en steun.

Via een fondsenwervingsactie hielp ECMI lokale partners snel te reageren op de nood. Dankzij de vrijgevigheid van donateurs over de hele wereld werden vrijwilligerscentra opgezet waar getraumatiseerde mensen werden bijgestaan, met zowel praktische als geestelijke hulp.

Hierdoor gingen harten open. Veel mensen stelden vragen over God, sommige kozen ervoor Jezus te volgen, en men begon dagelijkse samenkomsten in de centra te organiseren. De zaden die in die tijd werden gestrooid, groeiden uit tot drie nieuwe geloofsgemeenschappen, geleid door lokale echtparen die door ECMI werden getraind en ondersteund. Anatolii & Olena, Andrii & Luda en Illia & Iryna leiden nu deze nieuwe gemeenten en brengen hoop, discipelschap en hulp aan kinderen, studenten, veteranen en ontheemde gezinnen.

Door de aanwezigheid van ECMI-medewerkers heeft de gemeenschap verandering gezien te midden van moeilijke omstandigheden. Zelfs in tijden van oorlog gaat Gods werk door – levens worden veranderd, kerken worden gesticht en mensen krijgen weer hoop.

‘Zelfs te midden van oorlog gaat Gods werk door – levens worden veranderd, kerken worden gesticht en mensen krijgen weer hoop.’

ECMI in Europa

ZWEDEN - Een van de meest seculiere samenlevingen ter wereld, maar er is interesse in gesprekken over zingeving, identiteit en mentale gezondheid.



DUITSLAND - Migranten- en internationale gemeenten groeien in grote steden. De wereldwijde kerk komt samen!



VERENIGD KONINKRIJK - Duizenden ontdekken het geloof via Alpha-cursussen en kleine groepen, terwijl de openheid voor spirituele gesprekken groeit.



IERLAND - Hier heeft Sint-Patrick in de vijfde eeuw geëvangeliseerd, maar dit land heeft nu een nieuwe geestelijke opwekking nodig.



NEDERLAND - Toenemende interesse in spiritualiteit creëert een vruchtbare bodem voor kleine gespreksgroepen en missionaire gemeenschappen.



ITALIË - Wist je dat bijna nergens in Europa zoveel ouderen wonen dan in Italië? Eenzaamheid onder ouderen neemt toe - een uitdaging én een kans.



FRANKRIJK - Meer kerken dan McDonald's... maar de meeste zijn leeg.



SPANJE - Zelfdoding is de belangrijkste niet-natuurlijke doodsoorzaak en mentale problemen nemen toe onder jongvolwassenen. Zij hebben Jezus nodig!



PORTUGAL - Sterke familiecultuur maakt persoonlijke evangelisatie en gastvrijheid heel natuurlijk.



SLOVENIË - Voor natuurliefhebbers: wist je dat meer dan de helft van Slovenië bedekt is met bos? Perfect voor een gebedswandeling!



MALTA - Er wordt gezegd dat er 365 kerken zijn - voor elke dag van het jaar een. Het rooms-katholicisme maakt steeds meer plaats voor secularisatie.





FINLAND - Meer sauna's dan auto's - warme gesprekken gegarandeerd!



TSJECHIË - Meer dan 70% noemt zich atheïst of niet-gelovig. Velen hebben nog nooit een praktiserende christen ontmoet.



OOSTENRIJK - De koffiehuisen van Wenen staan bekend als de 'woonkamers' van de stad, waar spirituele zoekers openstaan voor gesprekken.



POLEN - Geloof en moraal verdelen generaties tussen traditioneel rooms-katholieke en seculiere jongeren.



HONGARIJE - Studenten stellen grote spirituele vragen. Wie geeft hun antwoorden?



ROEMENIË - Armoede op het platteland blijft groot, wat kansen biedt om praktische liefde te tonen.



OEKRAÏNE - De oorlog heeft miljoenen mensen ontheemd en steden verwoest, wat een grote behoefte aan trauma- en noodhulp creëert. De kerk reageert op die nood.



KROATIË - Gastvrijheid en lange gesprekken openen harten voor het evangelie. Dus bereid je voor... op lange gesprekken!



BOSNIË EN HERZEGOVINA - Hoge jeugdwerkloosheid doet velen dromen van emigratie. Zij hebben de hoop van Jezus nodig.



BULGARIJE - Een knik betekent 'nee', een hoofdschudden betekent 'ja'. Zendingen, bereid je voor op verwarring!



KOSOVO - Velen staan open voor vriendschappen met buitenlanders en voor nieuwe ideeën.



GRIEKENLAND - Op sommige eilanden zijn er meer geiten dan inwoners! Maar ook deze kleine schare inwoners moet Jezus leren kennen.



ALBANIË - Bijna geen enkel land in Europa heeft zo'n jonge bevolking; grote kansen voor kinderwerk!





Een continent op zoek naar hoop

In heel Europa zijn veel mensen op zoek naar betekenis, identiteit en hoop. Achter de statistieken schuilen echte levens, zoals dat van Sander.

Sander was al jaren op zoek. Hij groeide op in het noorden van Nederland en zwierf langs verschillende ideeën en overtuigingen, op zoek naar iets stevigs om op te bouwen. Toen hij begin twintig was, verdiepte hij zich in de islam, dronk hij veel en worstelde hij om het leven te begrijpen. Hij stelde zichzelf de diepere levensvragen: Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Is er meer? Toch leek niets zijn verlangen te vervullen.

Zijn zoektocht bracht hem in allerlei richtingen. Via online video's kwam hij in aanraking met andere religies. De gemeenschapszin en verbondenheid die hij daar zag, spraken hem aan. Maar de leegte bleef.

Toen kwam zijn oudere broer Peter tot geloof in Jezus, door gesprekken met ECMI-medewerker Kees. Hij

nodigde Sander uit voor zijn doopdienst. Sander twijfelde of hij zou gaan. De avond ervoor had hij nog veel gedronken. Toch ging hij.

Toen hij zijn broer over zijn geloof hoorde vertellen, veranderde er iets in hem. 'Ik beseftte dat het goede nieuws van het evangelie ook voor mij was,' zegt Sander.

Die dag stelde Sander zijn vertrouwen in Christus. Later liet hij zich dopen en werd hij onderdeel van een lokale geloofsgemeenschap. In het begin voelde alles nieuw – de liederen, de gebeden en het ritme van het gemeentelven waren hem vreemd – maar stap voor stap vond hij zijn plek. Samen met anderen leerde hij wat het betekent om Jezus te volgen.

‘Ik beseftte dat het goede nieuws van het evangelie ook voor mij was.’

Recent studeerde hij af aan een bijbelschool. Nu groeit hij, met vallen en opstaan, in zijn relatie met God en zet hij stappen om zijn leven te bouwen op een nieuw fundament.

In heel Europa zijn miljoenen mensen op zoek naar betekenis, identiteit en hoop. Velen hebben het evangelie nooit duidelijk uitgelegd gekregen of kennen geen mensen die het christelijk geloof uitleven. Toch blijft God mensen naar Zich toe trekken.

En wanneer gelovigen aanwezig zijn – luisteren, vriendschappen opbouwen en de boodschap van Jezus delen – veranderen levens. Verhalen zoals dat van Sander zijn geen uitzondering. Ze vertellen ons waarom het evangelie nog steeds nodig is in Europa, en waarom ECMI bestaat: om levens te zien veranderen door het goede nieuws van Jezus.



Europa vandaag



500+ miljoen
mensen wonen in Europa



1-3%
evangelische gelovigen in
grote delen van West- en
Zuid-Europa



Miljoenen
mensen hebben
het evangelie nooit
duidelijk gehoord



5%
moslims



1.500+
kerken
zijn alleen al
in Nederland gesloten
sinds de jaren '70



40-50%
van de huwelijken in veel
Europese landen eindigt in
een scheiding



84 miljoen
mensen
leven met een
psychische aandoening



Elk jaar sterven
meer dan
100.000
mensen door zelfdoding

Samen voor Europa

Zending is niet de roeping van enkelen - het is Gods uitnodiging aan Zijn hele lichaam.

In heel Europa worden levens veranderd door het evangelie. Gemeenten worden gesticht. Gemeenschappen worden bereikt. Hoop schiet wortel in dorre grond. En dit gebeurt allemaal in de openbaarheid; we horen ervan en vertellen het door.

Vandaag blijft de behoefte aan het evangelie dringend. God blijft Zijn volk oproepen om te reageren op Zijn uitnodiging om mee te werken in de zendingsarbeid. Sommigen worden naar andere landen gezon-

den. Anderen zijn trouw in de voorbede. En nog weer anderen stellen middelen beschikbaar zodat het werk kan doorgaan. Verschillende rollen. Eén missie. Ieder van ons heeft een plaats in Gods heilsplan voor de wereld. De vraag is niet of je deel bent van de missie, maar hoe jij jouw plaats daarin inneemt.

**Ga jij? Bid jij?
Geef jij?**

GAAN:

Wanneer God roept, baant Hij een weg

Anna's verhaal

Anna hoorde Gods roepstem om terug te keren naar Roemenië voor de tweede keer tijdens een bezoek aan Timișoara in oktober 2023. Het voelde alsof iets wat God jaren geleden in Anna's hart had gelegd weer tot leven kwam. Toen ze die roeping ervoer, besloot ze God te vertrouwen en gehoorzaam te zijn.

Terug in Nieuw-Zeeland begon ze te onderzoeken hoe ze via ECMI in Europa kon dienen. De weg daarnaartoe was echter niet zonder obstakels. Gezondheidsproblemen en onvoldoende financiële middelen vertraagden haar geplande vertrek. 'Achteraf zie ik Gods trouw in de vertraging,' zegt ze. 'Hij had een doel met het feit dat ik langer in Nieuw-Zeeland bleef.' Voor velen die Gods roeping ervaren, kan fondsenwerving als iets overweldigends voelen: ongemakkelijk, lastig, soms zelfs onmogelijk. Anna herkent die spanning. 'Zelfs ik - iemand met veel energie en zelfvertrouwen - vond het moeilijk,' geeft ze toe. 'Ik wist dat mensen onder financiële druk stonden en vroeg me af hoe het me zou gaan lukken.'



Geven, schenken, nalaten

Geef aan ECM Nederland!

Vol ontferming ziet Jezus om naar een werelddeel - Europa - dat gebroken is.

We zijn dankbaar dat we mensen als Christiaan, Kseniya, en Edward en Trix mogen uitzenden op het zendingsveld. Tegelijkertijd zijn we geraakt door het feit dat er vandaag de dag nog zoveel Europeanen zijn die nog nooit over Jezus hebben gehoord. We geloven dat God zal voorzien in alles wat we nodig hebben wanneer wij op weg gaan om het evangelie met hen te delen, discipelen te maken en liefdevolle gemeenschappen te stichten. Hij zorgt voor de financiën om anderen te zegenen en we zijn dankbaar voor iedere gift.

Mocht je willen bijdragen aan ons werk, dan kun je dat doen op de volgende manieren:

Optie 1: Scan & doneer



Scan de QR-code en maak uw keuze uit een eenmalige gift via iDeal of een incasso.

Optie 2: Maak over via uw bank

Maak zelf via uw bank uw bijdrage over naar St. ECM Nederland IBAN:

NL02 INGB 0000 2549 97 o.v.v. EM356.

Optie 3: Geef via een automatische incasso

Vul het formulier op de begeleidende brief in.

Periodieke schenking

Een fiscaal voordelige manier van geven is een periodieke gift, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Op deze manier zijn uw giften volledig aftrekbaar. U kunt overwegen het belastingvoordeel ook te besteden aan uw bestemming. Voorwaarde is wel dat u minimaal vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag geeft. Dit kan tegenwoordig direct met ons geregeld worden, zonder dat een notaris hoeft te worden ingeschakeld.



Meer informatie vindt u op www.ecm nederland.nl/periodieke-gift (scan de QR-code).

Nalaten

Er zijn verschillende manieren om uw nalatenschap te schenken aan ons werk. ECM opnemen in uw testament is daar één van. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren gaan we graag met u in gesprek.

Neem contact op met Kees Postma via kees.postma@ecmi.org en laat het evangelie ook na uw leven voort klinken.

ECM is een ANBI goedgekeurde organisatie en dat maakt uw gift aftrekbaar van de belasting

Maar ze stond er niet alleen voor. In haar roeping kwamen supporters, kerken, ECMI en een ervaren coach samen. Dat liet zien dat zending iets is wat je samen doet. Met bemoediging, praktische hulpmiddelen en goede begeleiding ging ze stap voor stap verder. En God voorzag.

‘Aan het begin van december 2025 zat ik op 45% van de benodigde giften,’ vertelt Anna. ‘Op 21 januari 2026 had ik 80% bereikt.’ Inmiddels is haar budget volledig gedekt door particulieren en kerken die haar financieel ondersteunen. ‘Ik kan getuigen dat God wonderen doet in fondsenwerving.’

Haar boodschap aan iedereen die een roeping voor Europa ervaart – of die al wat langer aanwezig is of nog pril – is eenvoudig: ga door. ‘Wees moedig. Deel je noden met Gods mensen en maak gebruik van de ondersteuning die er is.’

Wanneer God roept, stuurt Hij ons niet alleen. De weg erheen kan je geloof op de proef stellen, maar Hij is trouw. Hij opent deuren en voorziet in wat nodig is.

Als je erover nadent om ook het Europese zendingsveld te betreden, dan is Anna’s verhaal een bemoediging: het is mogelijk. En ECMI wil hierin met je oplopen.



Ontdek zendingsmogelijkheden met ECMI

www.ecmnederland.nl/longterm

BIDDEN:

Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Gebed staat centraal in de zending. Het verbindt ons met God en met elkaar, ondersteunt degenen die uitgezonden zijn en draagt het werk dat doorgaat in heel Europa.

Een manier waarop we je uitnodigen om mee te bidden, is via de ECM Nederland gebedskalender – een gratis maandelijkse gebedskalender met aandacht voor zendelingen, bedieningen en specifieke noden in Europa. Je ontvangt hem via e-mail, zodat je eenvoudig weet wanneer je waarvoor kunt bidden. Zo ervaart iedere ECMI-werker de bemoediging van trouw gebed.

Een ECMI-werker in Frankrijk vertelde ons eens dat ze altijd merkt wanneer zij in het gebedsdagboek staat. Ze ervaart de kracht van de God tot Wie die mensen bidden – een herinnering aan het feit dat niemand alleen dient.

Schrijf je in voor de gebedskalender en word deel van een gemeenschap die ECMI-werkers draagt in gebed:



Schrijf je in voor de gebedskalender

www.ecmnederland.nl/bidden



GEVEN:

Gemeentestichting in kleine steden lijkt soms onmogelijk, zeker in Europa! Maar waar geloof, gehoorzaamheid en vrijgevigheid samenkomen, verrast God ons boven verwachting.

Toen ECMI-werkers Jonathan en Nicola zich geroepen voelden om naar Claremorris te gaan, een plaats in County Mayo zonder evangelische gemeente, begonnen ze klein - met een paar mensen die samenkwamen in een gemeenschapscentrum. Maar God begon te werken. Door evangelisatie en discipelschap kwamen mensen met verschillende nationaliteiten en achtergronden samen, verbonden door het verlangen Jezus te leren kennen.

Toen de groep groeide, werd de gehuurde ruimte te klein. Een gebouw kopen leek onhaalbaar - totdat trouwe gelovigen uit heel Ierland besloten de portemonnee te trekken. Ze baden. Ze gaven. Donaties van in totaal meer dan € 400.000 maakten niet alleen de aankoop mogelijk, maar lieten Jonathan, Nicola en de groeiende gemeente ook zien dat ze er niet alleen voor stonden.

Vandaag staat de kerk in Claremorris als een lichtbak in County Mayo - een zichtbaar teken van hoop en de vrucht van vrijgevigheid. Door jouw gift worden dit soort verhalen in heel Europa mogelijk.

De kerk in Claremorris laat zien dat vrijgevigheid verschil maakt. Door jouw bijdrage worden zendingen uitgezonden, gemeenten gesticht en komen gemeenschappen in aanraking met de hoop van Jezus. Wanneer wij geven, worden we onderdeel van wat God doet - ver voorbij wat wij kunnen zien.

Doe met ons mee om het Evangelie naar Europa te brengen.



Geef vandaag via:

www.ecmnederland.nl/em356

ECM WIL ALLE INWONERS VAN EUROPA BEREIKEN DOOR MIDDEL VAN GEMEENTESTICHTING.

WEES DEEL VAN DE VERANDERING.



GA



BID



GEEF

**Bij European Christian Mission geloven we dat
iedere generatie in Europa de kans verdient
om het evangelie te horen.**

Toch identificeert slechts 2,5% van de Europeanen zich
als volgelingen van Jezus – de nood is dus hoog!

Daarom dienen meer dan 250 van onze medewerkers
in 28 landen, waar zij kerken stichten, discipelen maken
en op andere manieren getuigen van de liefde van Jezus.

Maar dit alles gebeurt niet alleen. Iedere zendeling en project is
afhankelijk van betrouwbare partners – en daar komt u in beeld.

Samen kunnen we de hoop van Jezus naar Europa brengen.